

PART II - 'WAAR DROOM IK VAN'

"Als ik groot ben, wil ik veel geld verdienen, zodat ik voor mijn familie kan zorgen."

"Ik wil graag carrière maken als reggaezanger."

"Het liefst word ik minister van Financiën."

"Ik wil gewichtheffer worden."

Zomaar een greep uit de verschillende dromen van kinderen. Als leerling heb je ongetwijfeld ook een droom.



Opdracht voor de leerlingen:

Waar droom je van?

Leerlingen schrijven of tekenen in een wolkje hun droom op.

Voorbeeld van een (top)sporter die haar droom heeft waargemaakt:

PASPOORT

Naam: Madelon Baans, geboren op 8 oktober 1977 in Rotterdam, waar ze nu opnieuw woont.

Opleiding: Hbo-communicatie, senior communicatie-adviseur, Cross Fit level 1- en level 2-trainer

Loopbaan: Werd 49 maal Nederlands kampioen schoolslag. Deed mee aan drie Olympische Spelen (1996, 2000, 2004). Zat vier jaar, tot 2014, in de gemeenteraad van Spijkenisse. Heeft haar eigen communicatiebureau: Bureau Baans.

Privé: Getrouwd met Sander Gravesteijn.

PART II - 'WAAR DROOM IK VAN'

'Durven dromen en doelen waarmaken, dat is topsport!'

Olympisch zwemster Madelon Baans (39); "Het gaat om drie dingen als je sport."

Motiveren

Met haar presentatie over de Olympische Spelen en haar eigen carrière wil Baans kinderen motiveren om voldoende te bewegen. Als kind had ze dezelfde droom als veel basisschoolkinderen. „Ik wist op jonge leeftijd al dat ik hard kon zwemmen en wilde steeds meer trainen. Uiteindelijk is het me gelukt om Nederlands kampioen te worden en mee te doen aan de Olympische Spelen."

Hoewel de absolute top slechts voor een enkeling is weggelegd, heeft ze altijd geloofd in eigen kunnen. Dat is precies wat ze jullie mee wil geven. „Het gaat om drie dingen als je sport:

————— *"plezier, respect en samenwerking"* —————

Baans verklaart dat de Olympische gedachte op alle niveaus mogelijk is, ook als je de top niet haalt. „Het motto van de Spelen is sneller, hoger, sterker. Dat betekent dat je altijd je best moet doen om zo goed mogelijk te presteren. En soms is er wel eens iemand beter. Dat is lastig, maar je hebt gedaan wat je kon en dan heb je in ieder geval plezier gehad. Dat is ook sport. Durven dromen en je doelen waarmaken. Daar gaat het om."



Videoboodschap van een medewerker van Almere City FC over het uitvoeren van zijn (of haar) passie op de voetbalclub. En de daaraan vastgekoppelde droom voor nu richting de toekomst en droom als kind.

www.almerecity.nl

#vuurvoorflevoland